

Woordje van de voorzitter

Deze voorzitter hoor je niet klagen. Ook al was het moeilijk de leden met die barre wintermaanden uit hun luie zetel te halen, was de maandelijkse opkomst vrij goed en de gezelligheid troef. De moeilijkste opgave is jongeren in bestuur en werkgroep te krijgen. Ook de politiciers die op hun kommuniezieltje beloofden lid te worden, lieten het voorlopig afweten. We doen ons best met een nieuwe oproep want welke vereniging durft het aan om voor 15 euro per gezin en per jaar gratis amusement of lezingen aan te bieden aan de leden? De kunst is de Deurlese-Latemnaars over de grens te halen. Er zit daar heel wat potentieel en we zijn dan ook heel blij met de literaire wandeling door Deurle met Eddy Vaernewijck als gids. Zoon Michiel en 'Lange Pol' waren hem al voorafgegaan en dus leven we in de hoop dat we die muur met Deurle ook neerhalen. Pink Floyd naar hier brengen is een utopie maar we zoeken naar een alternatief...

Albert Haelemeersch

Terugblik op de voorbije weken

We hebben sinds de jaarwisseling niet stilgezeten! We mochten onze leden vergasten op twee evenementen met een totaal verschillende inhoud: op de vergadering van dinsdag 12 februari beleefden we een onvergetelijke avond met liedjeszanger, en sinds enige tijd ook dorpsgenoot, **Guido Belcanto**. Voor zij die hem al kenden was het een bevestiging van zijn kunnen, voor zij die hem voor het eerst hoorden (de uitzonderingen, geloof ik) een openbaring! Zijn liedjes, voor een deel autobiografisch, zijn zowel qua muziek als qua teksthoud van een zeer genietbaar niveau. Dank zij onze onnavolgbare moderator van dienst **Dirk Nachtergaele** kwamen we ook een en ander omtrent zijn leven en zijn levensfilosofie te weten. Op dinsdag 12 maart bracht **Prof. Stefaan Lievens** ons een eigenzinnige kijk op de nogal frequent voorkomende "werkromances", of hoe "passie op de werkvloer" zowel deugddoende als heel nefaste gevolgen kan hebben. Door het barslechte winterweer van die dag hebben veel van onze leden deze uiteenzetting moeten missen.

Die late winter kan ons bowlingteam echter niet deren en zeker niet tegenhouden: zij bollen er lustig op los en verbeteren hun conditie, hun ervaring, hun tactiek en hun ballenspel van dag tot dag! De verstandhouding is er super, de collegialiteit en fair play onberispelijk. We gaan nog leuke tijden beleven met deze "competitiebeesten"!

We kijken nu al met z'n allen uit naar de komende activiteiten die in de nabije toekomst op til staan. En..... jullie komen toch ook naar: De "Proeverij van wijn, kaas en olijfolie" op 9 april? De "Bloemenmarkt" op 14 april? De "Life music @ the LVK" van 14 mei? Kijk voor details op de "agenda"

AGENDA

9 april 2013 : maandelijkse vergadering

Thema : "Proeverij van Wijn, Kaas en Olijfolie" met de medewerking van "Wijnen Lambrecht", "Mét goesting" en "Oil & Vinegar".

(ook toegankelijk voor niet-leden mits betaling van 3 € inkom. Voor de leden van de LVK is de toegang uiteraard gratis!).

11 april 2013 : bowling competitie

14 april 2013 : "Bloemenmarkt", met de medewerking van Den Laethemschen Vriendenkring met "Kunst bij de LVK".

Zie meer info elders in deze brief.

25 april 2013 : bowling competitie

14 mei 2013 : "Life music @ the LVK", met "MADY M' A DIT", een swingende popband met een bangelijke zangeres en gitarist. Tot voor een avondje nostalgie onder de vijftigers (enz...) en muziek..... van Pink Floyd tot Clapton, alles semi akoestisch (unplugged) !!

Dat wordt een onvergetelijke avond voor de 'hippies' van weleer.....

Gratis voor de leden, niet-leden betalen 5 €.

23 mei 2013 : bowling competitie

11 juni 2013 : "Bootje varen op de Leie".

Op algemene aanvraag hernemen we deze, destijds zeer geslaagde, rondvaart op de Leie met de "Jan Plezier"!

We vertrekken aan de steiger in Latem om 18u30 en zullen daar terug zijn rond 23 uur.

De deelnameprijs van **10 €** geldt voor de LVK-leden. Niet-leden betalen 15 €.

Op voorhand inschrijven is verplicht! Op de boot is het aantal plaatsen beperkt (max. 90!) Dat betekent dus:

wacht niet tot morgen om je deelname te bevestigen

door het deelnemingsbedrag over te schrijven op onze rekening **BE47 3900 3448 6080** !!

13 juni 2013 : bowling competitie

27 juni 2013 : bowling competitie

In juli en augustus zijn er vooralsnog geen activiteiten voorzien.

Colofon

Alle activiteiten van de LVK gaan door in ons lokaal de "Oude Brouwerijschuur", Dorp, Sint-Martens-Latem, tenzij anders vermeld. **De maandelijkse vergaderingen** gaan door om 19u30 en dit telkens op de 2^{de} dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) tenzij anders vermeld.

Het lidgeld bedraagt 15 € per jaar en per gezin.

Het bestuur :

Erevoorzitters: Guido Dhaene, Armand Vermeulen en Walter Oliebos
Voorzitter: Albert Haelemeersch (tevens PR-man)

Ondervoorzitters: Jan De Meyer en Marnix Verschuere

Secretaris: Wilfried Vancampenhoudt

Penningmeester: William Martens

Bestuursleden: Marie-Josée Van Hecke, Marnix Verschuere, Christian Dupré en Eddy Priau

Festcomité: verschillende leden van de vereniging, afhankelijk van het soort evenement.

Coördinatie Bowling team: Chris Dupré

Afgevaardigde GRC en seniorenraad: Serge Clement

Bank : IBAN BE47 3900 3448 6080 - BIC BBRUBEBB

Contactadres: Wilfried Vancampenhoudt

Maenhoutstraat 85 9830 St.Martens-Latem

Tel : 0475/949 818 - Fax : 09/329 67 39

Email : campevents@telenet.be

Link naar de verslagen en nieuwsbrieven van de LVK :

http://www.albert-haelemeersch.be/SML_LatemseVriendenkring.htm

Een greep uit het Loatemsch Woordenboek

Snugtings: 's morgens (ook 's nughtens)
Soarze: deken
Spau: spade
Spekskes: visaas
Spiekkelen: spuwen
Spinauze: spinazie
Sprange: een wip voor het boogschieten
Spui-en: kotsen, braken
Spurte: sport van ladder of stoel
Stausse: station
Stroatvauger: straatveger (borstel met harde, ruwe haren), iemand die de straat veegt
Suikerije: cichorei
Suikerijkruid witlof

Bloemenmarkt

Op zondag 14 april organiseert onze gemeente opnieuw de "Bloemenmarkt".

Naast de klassieke "Bloemenmarkt", de "Boekenmarkt" en de "Fotoclub" stelt **Den Laethemschen VriendenKring** ook dit jaar "**Kunst bij de LVK**" voor. In de Raadzaal van het Gemeentehuis zullen volgende leden van onze vereniging tonen wat ze in hun vrije tijd allemaal "fabriceren" :

Karen Clement (dochter van Serge) : juwelen
Bertrand De Brabandere : schilderijen
Chris De Clercq : schilderijen
Sabine Pauwaert : schilderijen
Laurent Ronsse : schilderijen
Guy Van Coillie : 3d-fotografie
Wilfried Vancampenhoudt : glasjuwelen, glasschalen
Marleen Van Wassenhove : juwelen, kaarten
Raymond Wardenier : kalligrafie, gedichten
Katy Wieme : olieverfschilderijen

Alles staat min of meer in het teken van "**Bloemen en landschappen**".

Ook Christa Labes, met de mensen van haar *Latems Creatief*, zal er kunstwerken tentoonstellen. Op het 2^{de} verdiep van het Gemeentehuis komt er een "**Hommage aan Gevaert**" en een "**Artiestenzolder**". Onze voorzitter Albert zal de organisatie en coördinatie van de activiteiten op het 2^{de} verdiep verzorgen en vertelt u daar elders in deze brief meer over. We hopen dat onze leden in grote getale zullen komen opdagen om de "kunstwerken" van hun "broeders en zusters" te komen bewonderen en om hen te komen aanmoedigen om hun vrije tijd verder in alle creativiteit te blijven invullen ! Daarenboven zal deze keer de "Bloemenmarkt" (bij goed weer, natuurlijk !) wel wat meer "animo" kennen dan vorige jaren, want er zijn ook, buiten het Gemeentehuis, meerdere activiteiten gepland. Zo houdt de "Seniorenraad" het "**Praatcafé**" open (in de kelder naast de Brouwerijschuur) waar je een gezellige babbel kunt slaan bij het nuttigen van een lekker biertje of waar je zelfs de inwendige mens kunt verrassen met een heerlijk smakende pannenkoek, dat alles terwijl je ondertussen nog een blik kunt werpen op een 10-tal olieverfschilderijen van Katy Wieme die er zijn opgehangen. Zeker de moeite dus om je op die dag eens te laten zien in de dorpskom !

Hommage aan Gevaert - Artiestenzolder

Welke Latemnaar, nu 65-plusser, had geen band met Edgar Gevaert, zijn gedachtegoed, zijn kunst en zijn familie? Edgar legde in de vijftiger jaren de eerste contacten met George Oshawa en diens echtgenote Lima, naar wie later het macrobiotisch bedrijf genoemd werd. Heel wat Latemnaars hebben er een vakantiejob gedaan of gewerkt. Pierre Gevaert, in de jaren zestig en zeventig de bezieler van het biologisch voedingsbedrijf met er tegenover de 'vzw Werelddorp', in de volksmond 'de commune', vroeg mij bij de heropening van het Museum Gevaert-Minne, zijn geboortehuis, of ik me niet wou inzetten voor het herwaarderen van het geschilderde oeuvre van Edgar Gevaert . Zo kwam het idee om met de LVK en met de hulp van cultuurfunctionaris Sophie De Smet een eerbetoon te brengen aan Edgar Gevaert en zijn befaamde "Vier Seizoenen" eindelijk nog eens aan het publiek te tonen en daarenboven enkele werken van zijn tijdgenoten (uit de gemeentelijke kunstcollectie) te verzamelen op de "Artiestenzolder". We verwachten jullie!

Het hoekje van Bèrken de Kleppe

Zijde gulder diene vurten winter uuk ezuu beu? Ik zelve ben uitgeblust glijk de schrebielden die voader in den tijd op de wegel noar 't ekken streujdegge omdamme wulder nie op ons konte zoe'n vallen. Tons woaren da nog echte winters: kurt en kouwd. Nui zijme hier opgeschept mee nen winter van bijna zeven moanden. Komt er maa dan doar ezuu un alternatieve madam an de veurdeure vertellen da da normal es omdan de planeten op ien lijne gestoan én. Doarmee zal da nui ezuu nog joaren goan duren ier dan ze da verkier boven onzen kop weere in de zuuste boane krij'en. En, meniere, zegdegge ze, ge meugt dus uuk de volgende joaren de zommer vergeeten! Zot zaan un doe gien ziere moar wulder zijn da beu. 't Es in elk geval t'ooopen dat da mens gien glijk ee moar allee z'oa uuk al verteld da de wereld gonk vergoan op den 't viertigsten verjoardag van mijnen trouwdag. Nui moeten we in 't offensief goan en die meekaniesjens dien de boel doarboven moe'n loaten droaien un andse toesteken hee! Of da't goa helpen un weetik niede moar om ze doar ne kier wakker te schudden emme mee den 'vriendenkring' die 'Vier Seizoenen' van Geevoart nog nen kier uit zijn iesollement g'old. Loat ons oopen dan de boazen ginter uuge in 't fiermament doardeure inspieroasse opdoen en ulder meemoriezieren hoe da't zoe moeten zijn in de lente en de zommer. Ge zoe'ter miljeirde an de pillen of den drank deure gerakken mee al die ulder kluuterijen. 'k Oa al gepeist ne kier noar onzen paster te schrijven moar diene mens ee al wirk genoeg mee da vwajazeeren van d'ien kirke noar d'andere en de bezoekskes an zijn prochiejoanen. Nen goejen durpsherder ee zijn pollekes al vol genoeg. 'k Zal em ne kier trakteren mee nen goejen dreupel en ne kier sujesteeren om uuk lid te worden. Mee zijn kenneisse zoetee nui en tons ne kier een leezinge kunnen geeven over zijn karjeere als paster. 'k Kijke d'er al noar uit moar of dattee den dijssendag nog vrij es un weetik niede...