

KUNST-LICHT 2011

KUNST IS ONS LICHT IN DE DUISTERNIS



HandicapART vzw
Tel 0478 84 11 20
handicapartvzw@gmail.com

kunstencentrum 't Vaartje
beeldhouw- en schilderkunst
blinde en slechtziende kunstenaars
geleide bezoeken aan de Dark Art Room
onderdeel van de 17de Beeldenroute 2011
doorlopend bezoek aan ateliers en beeldentuin

finissage en velling 18 september: 16u
vrije toegang van 13u tot 18u
sluitingsdag maandag
zomervakantie 2011

OOK IN DE KIJKER: gasttentoonstellingen

- 01 tot 31 juli • "onze wereld in de duisternis", een selectie uit de werken van de leerlingen van St Raphaël uit Gent
- 02 tot 21 augustus • "het nabije veraf", een persoonlijk verhaal over dementie en mantelzorg werken van Yvette Depaape, Ingrid Vandamme, Nadine De Meester, Riet Blomme
- 23 augustus tot 18 september • "moeder/vrouw", woord in beeld van Sabine Pauwaert
- "een greep uit ons gevoel", een verzameling van werken van Markgraeve, activiteitscentrum, Antwerpen



ART
Handicap vzw

www.kunstencentrumtvaartje.be
Lisseweegsvaartje 28
8380 Lissewege