



*Grenzen / Borders*

*silent words echo  
alongside my mind  
is trembling*

*woorden vol stilte  
echoën aan de grens van  
mijn geest wankelt*

*words full of grief  
make the water ripple  
before they drown*

*woorden vol verdriet  
raken het water vederlicht  
en verdrinken*

*ons plekje*

*simpele lijnen,  
een plas, in grijs en riet,  
eenden liegen niet*

*Oma,*

*twee breinaalden,  
in grijs gevallen steken  
was je even hier*

*verknijpte lintjes  
in patronen, klein en krom  
vlucht mijn verdriet*

*stofjes en lintjes  
niet stuk te knippen gemis  
ik vind geen schaar*

*steek  
na steek,  
naald en draad  
wensen je nog even  
hier*

*een  
kapotte meter  
meet de tijd  
van lang geleden oneindig  
lang*

*Gila*

*you're in my mind  
where borders fade  
disappear in a mutual experience  
where from and how I do not know*

*I'm on the edge of the known*

*does this matter ?  
do we share the real life*

*another kind of consciousness*

---

*je bent in mijn gedachten  
waar grenzen vervagen  
verdwijnen in een gedeelde ervaring  
van waar en hoe ik niet weet*

*ik tast grenzen af van wat ik begrijp*

*doet dit er toe ?  
delen we nu het echte leven*

*een ander bewustzijn*

*papa,*

*je witte vleugels  
namen me mee in je lach  
zo zomers warm*

---

*avond aan zee,  
onrust streelt het zand valt in  
korrels uit mijn hand*

*papa,*

*de spinnen in je hoofd  
verstikken in hun eigen web  
van gedachten  
vervormen  
vervagen  
worden verleden,  
ver-worden  
kostbare  
herinneringen*

*nog een dag zonder jou  
een verjaardag zonder  
jouw warmte  
alleen een vaag  
vermoeden  
een vaag voelen,  
een teken  
van plots aanwezig zijn  
niet hier  
van  
daar  
waar  
de ganzen spreken  
daar  
waar  
einde niet bestaat*

*Jonathan*

*Neem me op je vleugels doorheen de tijd  
Leid me door dag en nacht en de wereld wijd*

*Weef me een gewaad met maan, sterren en zon  
Leer me van het leven, hoe het ooit begon*

*Bevrijd me van onrust en pijn  
Laat me afdalen in ons diepste samenzijn*

*Koester me in je liefste dromen  
Waar ik zwevend tot jou mag komen  
Om samen één te zijn, misschien  
Om het wonder van ware liefde te zien*

*Oh, Jonathan, neem me mee ...*



*zon- of maanlicht, wit,  
een spiegelbeeld van leven  
begrenst de tijd*

*alles een schakel  
een woord, een verhaal, het leven  
in woorden verstaald*

*in zon- of maanlicht  
dag of nacht  
warm of koud  
geschreven op de grond,  
in licht*

*begrensde oneindigheid  
dialogoog met voorbij  
en wat komt*

*een verhaal  
als leven  
geschreven*

*eens was er licht  
de tijd begon en het leven  
kreeg een gezicht*

*gekleurde vleugels  
omhelzen de wind, vol van  
zomer, onbegrensd*

*felle kleuren, een  
spel van wind en zand, vliegen  
en dromen, puur zee*

*in wit licht sprak ze  
me aan ,woorden en beelden,  
vol stilte, de maan*

© Sabine Pauwaert (Knokke - 27/02/1962) - Twee Dreven 29,  
9830 Sint-Martens-Latem, België, Tel 0032 475 803403

[sabine.pauwaert@telenet.be](mailto:sabine.pauwaert@telenet.be), [www.sabinep.wordpress.com](http://www.sabinep.wordpress.com)