

## **vzw Kunstencentrum ,t Vaartje**

Voor de vijfde maal organiseert de vzw Kunstencentrum ,t Vaartje een zomerprogramma voor mensen met een beperking die zich artistiek willen uiten in verschillende kunstvormen. Met kunst kunnen zij zich op een emotionele en artistieke wijze uiten. Samen met kunstenaars ,zonder beperking' werken en exposeren zij. Zo kan de bezoeker oordelen over de kunstwerken zonder vooroordelen of medelijden.

Om deze vijfde editie te vieren worden tijdens de zomer een aantal themaweekends georganiseerd door mensen die de vzw een warm hart toedragen.

Tijdens het weekend **STILTE** wordt een (dubbele) workshop MIJMEREN OP PAPIER georganiseerd:

*"Schrijvend naar kunst kijken"* begeleid door Viviane Van Pottelberghe

*"Intuïtief schilderen kan iedereen"* begeleid door Sabine Pauwaert.

### **WANNEER?**

zaterdag 2 én zondag 3 augustus 2014

onthaal vanaf 13u30 (einde voorzien omstreeks 17u)

### **WAAR?**

vzw Kunstencentrum 't Vaartje, Lisseweegs Vaartje 28 te Lissewege

### **WAT KAN JE VERWACHTEN?**

- Onthaal met koffie of thee en wat lekkers
- Wandelen in stilte tussen kunst
- Workshop *Schrijvend naar kunst kijken*
- Pauze met met koffie of thee en wat lekkers
- Workshop *Intuïtief schilderen kan iedereen.*

### ***"Schrijvend naar kunst kijken"***

*Kan iedereen over kunst schrijven? Het antwoord is volmondig ja!*

*"Schrijvend naar kunst kijken" is stilstaan bij de zachte fluisteringen in je hart en bij je zintuigen en intuïtieve wijsheid.*

*Om schrijvend naar kunst te kunnen kijken heb je geen (voor)kennis nodig over de kunstenaar of het kunstwerk.*

*Met hart en pen kijken naar kunst is je laven aan schoonheid.*

*Iedereen kan het leren en het geeft je nieuwe inspiratie en energie.*

*Met enkele eenvoudige schrijf oefeningen leer je op een creatieve manier te schrijven als een ware spirituele oefening.*

Begeleiding: Viviane Van Pottelberghe - [www.vivapo.net](http://www.vivapo.net)

### ***"Intuïtief schilderen kan iedereen"***

*Kan iedereen schilderen ? Het antwoord is volmondig ja!*

*Je keek zo-even om je heen en liet je inspireren door wat je zag, hoorde en vooral door wat je voelde.*

*Leer nu aan de hand van eenvoudige voorbeelden kleuren kiezen en combineren, materialen kiezen en combineren en met gevoel beelden op papier te zetten.*

*Laat je meeslepen in het proces van hoe woorden (die je zo-even zelf hebt geschreven of woorden die iets betekenen voor jou) en beelden samenvloeien om op hun beurt nieuwe beelden te vormen.*

*Laat het toeval spelen en ontdek hoe iedereen kan schilderen.*

*Laat je ook inspireren om die papieren beelden tot leven te wekken door er wensdoosjes en wens-kaartjes mee te maken.*

*Zin om dit uit te proberen, kom dan meedoen!*  
*Begeleiding: Sabine Pauwaert - [www.sabinepauwaert.be](http://www.sabinepauwaert.be)*

**WAT KOST HET?**

16 euro per persoon (workshops, materiaal, twee verwenkoffies inbegrepen)

**WAAR INSCHRIJVEN?**

Voraf inschrijven is niet noodzakelijk.

Wil je echter zeker zijn van je plek, schrijf je dan via mail in bij [vivapo@me.com](mailto:vivapo@me.com) of [sabine.pauwaert@telenet.be](mailto:sabine.pauwaert@telenet.be)

Er kunnen immers maximum acht mensen deelnemen.